

Al is de helft maar waar...



Het leven, politiek en muziek in Tilburg,
door de bril van actievoerder en SP-raadslid

Paul Huijgen

met tekeningen van Anna Reinders

Inhoudsopgave

1. Inleiding: Al is de helft maar waar...	5
2. IFF, ruim 10 jaar lang geen geuren meer	7
3. Stedenbouwkundige prietpraat	10
4. De tientjesconcerten	13
5. Recepties	15
6. Turkse vrouwen gaan niet voor voddenkoopman Kalfuss door het stof	19
7. De Jordaan	21
8. Flats	25
9. Frits Horvers in de fout	27
10. Brockx	30
11. De Piekbus	33
12. Tiny Kox	35
13. Impressies van 'een' raadsvergadering	37
13. Het Tilburgs Model	41
15. Ouderen: top of flop?	43
16. Integratie	46
17. Christen of SP?!	51
18. Huursubsidie Vreeman	53
19. Inspraak?	57
20. De Heuvel	60
21. Referendum Heuvel: open of dicht?	63
22. TVVP of OV?	66
23. RAZ	70
24. Onze website	73
25. Postzegelplannetjes	75
26. Interpolis - mooi weer	77
27. Wonen (Volkshuisvesting)	79
28. De 400 meter ijsbaan	83
29. Station Reeshof	81
30. De mini-conferentie	91

31. Slibverbrander in Noord? Mooi niet!	92
32. Ga toch fietsen	94
33. De Hall of Fame - Fame of Jan Hamming?	97
34. Wilbert van Herwijnen, leerling van Miet van Puijenbroek	100
35. Complex 423	103
36. De Concertzaal	105
37. Tilburgse componisten	109
38. Jan & Roel	114
39. Geen (€s)cent te veel	116
40. Scootmobielen, berg je	119
41. De methode Argument	121
42. Klein menselijk leed	124
43. Typisch Tilburgse cultuur	126
44. Pater Poels	128
45. De raad, grijze muizen of duiventil?	131
46. De SP vroeger en nu	134
47. Anna Reinders	137
48. Diverse Tilburgse musici	140
49. Het Klipperplein	143
50. Boze brieven	146
51. Tilburgse geïmproviseerde muziek	148
52. Waarover 'niets' in dit boek	151
53. Waarover 'niets' in dit boek, vervolg	154
54. Het ABC van de SP in Tilburg	158
55. Een cantoraat, wèzde?	160
56. Links College	165
57. De SP is ook niet volmaakt	166
58. Paul Huijgen	169
Colofon en naamregister en	174



1 **Al is de helft maar waar...**

Sinds 1990 zit ik 16 jaar in de raad, en ik doe dat graag, om de gewone mensen in Tilburg te vertegenwoordigen. Ik vind 'politiek' wel vreselijk, want de gemeenteraad is een eilandje in de wereld en de partijen leven daar volstrekt hun eigen leventje. Ik zou het niet volhouden als ik geen contact met de mensen in Tilburg zou hebben voor wie ik er zit en namens wie ik mag spreken. Als ik niet regelmatig met acties bezig was geweest hadden ze me al lang naar Jan Wier kunnen brengen.

Er is maar één partij die echt onder de mensen zit, systematisch gaat luisteren en vragen, waarvan de leden ideeën en tips geven aan hun raadsleden. Een partij die door mensen gebeld of gemaïld wordt om samen met hen iets aan te pakken, om goede ideeën voor te stellen en om slechte zaken te bestrijden. Voor die partij, de SP, zit ik in de raad, eerst met Tiny Kox, later met Angeline van Esch en Hans Vos erbij, en momenteel met Johan van den Hout en Bart van de Camp, die ook allemaal wel zo'n boek zouden kunnen schrijven.

En zelfs al is de helft ervan maar waar..., bestuur, raadsleden en tientallen vrijwilligers en andere Tilburgers hebben zo heel wat aangepakt en bereikt. Daarover gaat dit boek.

Over successen en frustraties. Over allerlei zaken die in de raad bereikt zijn dankzij acties van mensen samen met de SP. Over goede voorstellen die niet mochten, die door andere partijen tegengewerkt werden (waar ze later toch weer spijt van kregen), of waar ze na jaren zelf, als 'eigen idee' mee kwamen. Over partijgekonkel, achterkamertjespolitiek, dubbele agenda's, lijken in de kast, en vooral veel korte termijn politiek, even scores in de media. Veel gewone mensen balen van politiek, en ze hebben daar genoeg redenen toe, zelfs al is de helft van al deze verhalen over Tilburgse politiek maar waar...

Dit boek is een persoonlijk verslag van vele jaren raadswerk, gecombineerd met actievoeren. Het geeft niet de complete geschiedenis van de SP in Tilburg weer. Het zijn ook geen memoires, want dit raadslid houdt er voorlopig nog niet mee op. Het is geen verkiezingskrant, geen pleidooi van een lijsttrekker om op hem te stemmen, geen partijprogramma, geen pamflet, jaarkrant of jaarverslag, die heb ik allemaal al geschreven, maar een boek nog niet ... Ik wil met dit boek, deze anekdotes, sterke verhalen en achtergronden alle mensen in Tilburg die ijveren voor een meer rechtvaardige maatschappij en een betere politiek, een hart onder de riem steken. Het kán, lees maar, zelfs al is de helft maar waar... !

Het is tegelijk een aanklacht tegen de gangbare manier van politiek bedrijven. Ik beschrijf hoe die werkt, of beter, hoe die niet werkt. Het zijn verhalen die ik nu mag vergeten, want ze staan te boek, maar die je niet mag vergeten als je weer eens gaat stemmen. Zelfs al is maar de helft van wat ik vertel waar, dan nog heb je genoeg redenen om af te rekenen met de gevestigde politiek. Genoeg redenen om niet thuis te blijven maar wel te gaan stemmen. Er is een luis in de pels, er is een actieve partij die zich niet in het raadhuis opsluit, er zijn echte volksvertegenwoordigers. SP'ers in het College zouden echt wat veranderen maar je kunt zelfs vanuit oppositie een heleboel bereiken.

Ik draag het boek op aan alle Tilburgers die zich voor de in dit boek genoemde onderwerpen hebben ingezet. En speciaal aan mijn pa en ma, Cor & Han, Bets, Tiny, Anna, Wolter, Joyce en alle vrijwilligers in de SP.

*Paul Huijgen
Vlieland september 2005 en Tilburg december 2005*